

Wij zijn een gemeenschap van gelovigen, door Jezus Christus geroepen en met Hem verbonden. Wij geloven dat Jezus Christus op aarde gekomen is en gestorven is voor onze zonden en is opgestaan. In gehoorzaamheid aan Gods Woord en gedreven door de Heilige Geest willen wij met hart en handen Zijn volgelingen zijn en dat ook uitstralen naar anderen toe.

Hervormde Gemeente Ermelo

Kerkelijk Centrum

Jeugdkant 16

3851 LE Ermelo

www.hervormd-ermelo.nl

Commissie GemeenteOpbouw

Wilma Zwanenburg

Wilma Gerritsen

Robert Mazier

Sjaak van Tilburg

Deze publicatie kunt je ook downloaden van de website:

www.hervormd-ermelo.nl/kerkelijk-centrum/wat-doen-wij

WERKBOEK

GELOVEN:

ONBEPERKT HOUDBAAR!

omdat je over het geloof nooit uitgedacht raakt

Kerkelijk Centrum - Jaarthema 2022-2023

werkboek bij de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis

Introductie

Dit seizoen willen we met elkaar stilstaan bij de Apostolische Geloofsbelijdenis. Wat geloven we nu eigenlijk? En geloof je het wel? Die laatste vraag kun je op twee manieren opvatten. Je geloof het..., of je geloof het wel.... in die zin van het boeit je niet meer zo.

Zoveel mensen, zoveel meningen en dat geldt ook steeds meer in de kerk. Dat is niet per definitie slecht want je moet het geloof eigen maken en het is een persoonlijke overtuiging. Toch is het gevaar dat je je eigen geloof samenstelt uit zaken die jou bevallen, die jou aanspreken en zaken die je niet bevalt die leg je naast je neer. Je creëert dan je eigen beeld van God en van het christelijk geloof, vaak gebaseerd op een selectief aantal Bijbelteksten.

De apostolische geloofsbelijdenis is één van de oudste geloofsbelijdenissen in de christelijke kerk. Het geeft kernachtig weer wat de kerk door de eeuwen heen heeft beleden over God, o.a. gebaseerd op het onderwijs van de apostelen zoals opgetekend in de bijbel.

Er komen best prikkelende vragen aan bod. Want, hoe rijmen we een God die liefde is met en God die oordeelt? Wat is nu eigenlijk de hel? Maar al met al is de apostolische geloofsbelijdenis ook een bemoedigende belijdenis, omdat het God als almachtige Vader en Schepper laat zien die zelf ook de oplossing aandroeg voor het probleem waar de mens voor gezorgd heeft: Jezus, de Christus of in het Nederlands: de Gezalfde Redder.

We gebruiken het boek 'Onbeperkt Houdbaar', waar veel predikanten (o.a. ds. De Wit) aan hebben meegewerkt en dat is samengesteld door Diane Palm en Herman van Wijngaarden. **Dit werkboekje is bedoeld ter aanvulling op dat boek en bevat wat meer informatie, opdrachten en vragen voor gebruik in kringen.** De grijs gearceerde vragen in dit boekje, vind je ook in het boek. Als je het hoofdstuk uit het boek gelezen hebt, kun je dit boekje gebruiken voor de verwerking d.m.v. vragen en opdrachten.

We wensen je goede, inspirerende gesprekken en groei in geloof, hoop & liefde.

Namens de Gemeente Opbouw,
Sjaak van Tilburg

was zeker geen vorm van executie waarbij geen of weinig bloed vloeide, zoals sommige commentatoren geopperd hebben; integendeel, op dit punt aangekomen had het slachtoffer al hevige bloedingen. Alleen als hij niet geselsd of gemarteld was en niet aan het kruis gespijkerd maar gebonden werd, zou er weinig bloed bij gevloeid zijn. Maar meestal was bloedverlies de directe doodsoorzaak. Het slachtoffer kon steeds moeilijker ademen als gevolg van de grote druk op zijn borst, veroorzaakt door het gewicht van zijn eigen lichaam. Uiteindelijk stierf hij van pure uitputting, in grote ademnood. De Romeinse beulen verlengden dit vreselijke lijden vaak nog doordat ze een klein houten stoeltje (die we kennen als *sedile*) aan de verticale balk van het kruis vastmaakten. Het resultaat was hetzelfde, alleen nam het nu veel meer tijd in beslag. De beschrijving van Jezus' kruisdood in de evangeliën komt goed overeen met wat we weten van de oude Romeinse gebruiken. Het evangelie schildert het portret van iemand die in ademnood sterft – die tenslotte zijn gedenkwaardige, ontroerende laatste woorden uitschreeuwde en dan ophoudt met ademen (Joh. 19:30). Jezus werd dus overgegeven aan de 'uiterst ellendige dood aan het kruis', zoals Origenes, een oude christelijke schrijver, het verwoordde. Als je alleen maar zegt dat Jezus doodging, of dat Hij ter dood gebracht is, zie je de enorme ellende waarin Hij stierf over het hoofd. Al het sadisme dat in de mens zit kwam op Hem neer. Hij stierf een schandelijke en mensonterende dood. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de heidenwereld van de eerste eeuw met ongeloof of walging reageerde op de overtuiging van de christenen dat ze een 'slechte man en zijn kruis' moesten aanbidden en gehoorzamen (om het met de woorden van een heel vroege criticus van het christendom te zeggen). Kruisiging was een straf die gereserveerd werd voor de ergste misdadigers, en dus was Jezus er daar een van. Jezus 'heeft het kruis op Zich genomen, de schande niet achtende' (Heb. 12:2). Is het gek dat veel mensen de christelijke boodschap als opperste dwaasheid beschouwden (1 Kor. 1:23-25)?

(Uit: 'Ik geloof', Alister McGrath, p 59, 60)

Bijlage 1: Kruisiging, een barbaarse straf

Jezus is gekruisigd. Bij een ontwikkeld persoon in de oudheid zouden bij het horen van het woord 'kruisigen' de rillingen over de rug lopen. In oost en west, bij Romein en Griek, Jood en heiden was het een bekende manier om iemand ter dood te brengen. Ongetwijfeld was het een van de meest barbaarse manieren om iemand te executeren, ideaal als middel ter afschrikking. Vooral de Romeinen schijnen het gebruikt te hebben bij de onderdrukking van de inwoners van opstandige provincies, zoals de Cantabriërs in Spanje en de Joden in Judea. De verslagen die Josephus schreef van de kruisiging van talloze Joden die het belegerde Jeruzalem probeerden te ontvluchten, zijn gruwelijk om te lezen. Volgens de meeste Romeinse juristen moesten beruchte misdadigers precies op de plek van hun misdaad gekruisigd worden, zodat 'de aanblik ervan anderen ervan zou weerhouden om zulke misdaden te begaan'. Om die reden wellicht liet Quintilianus misdadigers langs de drukste verkeersaders kruisigen, opdat ze een maximaal afschrikkend effect zouden hebben.

Bij een kruisiging kunnen de beulen hun sadisme volop botvieren. Het is niet zo gemakkelijk om een beschrijving van een 'normale' kruisiging te geven; toch zijn er genoeg beschrijvingen van het gebeuren uit de Romeinse periode, zodat we ons een aardig beeld kunnen vormen van de diverse mogelijkheden die een Romeinse beul had. (Het is overigens boeiend om te zien dat klassieke Romeinse schrijvers vaak aarzelen om er te gedetailleerd over te schrijven, kennelijk omdat het te gruwelijk was. Van Seneca hebben we een beknopte beschrijving van zijn waarnemingen bij diverse kruisigingen: 'Ik zie daar kruisen staan, niet slechts van één soort, maar op verschillende wijzen gemaakt: bij sommige hangt het slachtoffer met z'n hoofd naar beneden, bij andere worden z'n geslachtsdelen gespietst, bij weer anderen worden z'n armen uitgestrekt.') In ieder geval is het duidelijk dat de gedetailleerde beschrijving van de kruisiging van Jezus zoals die in de evangeliën te lezen is, goed klopt met de Romeinse praktijk van die dagen. Meestal werd het slachtoffer eerst geseld, en vaak gedwongen om de dwarsbalk zelf naar de plaats van z'n executie te dragen. Hier aangekomen werden gewoonlijk de armen van het slachtoffer aan de dwarsbalk vastgespijkerd. Vervolgens werd deze opgetakeld. Het

Themadienst 1 - artikel 1

1. Ik geloof in God de Vader, de Al-machtige Schepper van hemel en aarde

Preek:	18 september 2022
Voorganger:	Ds. W.L. Bakker
Bijbelgedeelten:	Psalm 103 en Psalm 8

Vooraf:

- Lees hoofdstuk 1 uit het boek Onbeperkt Houdbaar
- Lees Genesis 1 t/m 2:3 en 2:4 t/m 2:25 - hier wordt 2 keer het scheppingsverhaal verteld, wat zijn de verschillen? Welke accenten worden gelegd?

Begin de avond met de vraag:

- **Wat is geloven voor jou?** Kun je daar een persoonlijk antwoord opgeven, los van de kerk en wat andere mensen er van vinden? Want geloven is allereerst iets persoonlijks en daarom uniek: het hoort bij jezelf.
- Ruth is een vrouw die een persoonlijke keuze maakt en daarmee een nieuwe richting inslaat. Zij besluit met haar schoonmoeder mee te gaan. Zij kiest voor een total ander leven wanneer zij zegt: *Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God* (Ruth 1:16)
Heb je zelf wel eens zo'n keuzemoment beleefd? Wat zijn markeer punten op je eigen geloofsweg? En welke mensen hebben daar een rol in gespeeld? Deel dit met elkaar.
- Hieronder staan 7 Bijbelteksten over geloven. Geef **ze een volgorde in de mate waarin ze jou aanspreken**. 1 - spreekt mij het meest aan, 7 -

spreekt mij het minst aan.

- ... Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. (Rom 10:9)
- ... Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem (Kol. 3:16-17)
- ... Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: 'Vriend, uw zonden worden u vergeven' (Markus 2:5)
- ... Ik geloof! Kom mijn ongelooft te hulp (Markus 9:24)
- ... Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood (Jacobus 2:26)
- ... Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. (Spreuken 3:5)
- ... Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebr 11:1)

7 aspecten van geloven:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Mond en hart | - Rom 10:9 |
| 2. Dankbaarheid d.m.v. liederen | - Kol 3:16-17 |
| 3. Geloof is vertrouwen op Gods macht | - Marcus 2:5 |
| 4. Geloof en ongelooft | - Marcus 9:24 |
| 5. Geloven straalt je uit d.m.v. acties | - Jacobus 2:26 |
| 6. Toevertrouwen aan God, niet alles begrijpen | - Spreuken 3:5 |
| 7. Geloven is een andere manier van weten | - Hebr 11:1 |

**Laat iedere deelnemer vertellen wat zijn eerste keuze is en waarom?
Welk aspect zou je graag willen ontwikkelen?**

Uit het boek:

1.1 God heeft meer kinderen — *Vaderschap*

- We geloven niet in God als een hogere macht maar als een Vader. Welke aspecten van Gods vaderschap spreken jou bijzonder aan? Bijv. Zijn nabijheid, betrokkenheid, bescherming, liefde, of.....
- Op welke manier erken jij het Vaderschap van God en blijkt dat jij echt als kind van de Vader leeft?



*Dat eens de Heer zal komen
in deze wereldwijd,
en lang vervlogen dromen
vertaalt in werkelijkheid.
De volkeren zal dopen
in vrede en in recht,
daar mogen we op hopen,
Hij doet al wat Hij zegt*

*Dat eens de Heer zal komen
met allen, groot en klein,
die door de dood ontnomen
allang gestorven zijn,
om ieder vrij te komen
die dan nog wordt geknecht,
daar mogen wij op hopen
Hij doet al wat Hij zegt.*

*Dat eens de Heer zal k omen
en heel de schepping juicht,
de bloemen en de bomen,
de zoon, de maan zich buigt,
de wolf het lam leert lopen,
de leeuw niet langer vecht,
daar mogen wij op hopen
Hij doet al wat Hij zegt*

André Troost, theoloog en lieddichter

Naast het aspect van ‘vader’ schetst de bijbel andere ‘beelden’ van God. Zo zijn er verschillende namen voor God die allemaal iets anders over Hem zeggen. Samen vormen ze min of meer volledig het beeld dat wij ons van God mogen vormen. Het is als een diamant waarbij vanuit verschillende invalshoeken een ander aspect van God oplicht.

Lees de 10 verzen hieronder en zet bij twee een uitroepetekens (!) als die tekst je aanspreekt. Bij één een vraagteken (?) als je er vragen of bedenkingen bij hebt. En bij één een mintekens (-) als die tekst je niet echt aanspreekt.

- ... Een **eeuwige** God is de Heer, **schepper** van de einden der aarde (Jes 40:28)
- ... De Heer is de **schaduw** aan je rechterhand (Psalm 121:5)
- ... In het **huis** van mijn **Vader** zijn veel kamers (Joh 14:22)
- ... Ik heb je bij je naam geroepen, **je bent van mij!** Want ik de Heer, ben je God, de **Heilige** van Israël, je **redder** (Jes 43:1,30)
- ... God is **licht**, er is in hem geen spoor van duisternis (1 Joh 1:5)
- ... De Heer is mijn **herder**, het ontbreekt mij aan niets (Ps 23:1)
- ... Gezegend zij Abram door God, de **Allerhoogste** (Gen 14:19)
- ... De Heer is **Koning** - laat de aarde juigen, laat vreugde heersen van kust tot kust (Ps 47:3)
- ... Zoals een **moeder** haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten (Jes. 66:13)
- ... Wie niet liefheeft kent God niet, want God is **liefde** (1 Joh 4:8)

Iedere deelnemer licht zijn keuze toe. Is er misschien een favoriete ‘naam’ (aspect) in de groep?

1.2 God kan wat Hij wil — *Almacht*

- ‘Alleen omdat God bestaat, kan ik zoveel leed verdragen’. Zou je deze stelling (durven) verdedigen als je zelf geconfronteerd wordt met lijden?
- ‘Gods almacht wil niet zeggen dat Hij alles kan, maar benadrukt dat God kan wat Hij wil en wat bij Hem past.’ Vul aan: dit vind ik:
Bemoedigend - Moeilijk - Te makkelijk - Verhelderend - Tegen strijdig - (vul eigen woord in)

1.3 Grote Beer en Kleine Beer, wie bedenkt er zoiets? - *Schepper*

- De schepping was niet noodzakelijk. God had ook niets kunnen maken. In zichzelf was Hij al allesomvattend en volkomen. Toch wilde Hij wel dat de schepping er kwam. Op welke manier stimuleert deze gedachte je om met (nog) meer bewondering voor de Schepper naar de schepping te kijken?
- De bijbel kent veel literaire vormen (poëzie, geschiedenis, allegorie, gelijkenissen etc.) en zowel in Genesis 1 als 2 lezen we over de schepping, maar op verschillende wijze. Wat zijn zoal de verschillen? Sommige christenen lezen Genesis 1 als accurate geschiedenis van waarin God in 6 dagen van 24 uur alles schiep. Andere christenen zien Genesis 1 meer als een lied met een refrein...eerste dag etc. In beide visies is God de Schepper. **Hoe belangrijk is het voor jou of God al dan niet de aarde in 6 dagen van 24 uur schiep? Waarom wel, waarom niet?**

- **Reageer op de stelling:** 'Juist als het om de zorg voor de schepping gaat, zijn christenen grote zondaars.' Waarin geef je deze stelling gelijk? Waarin niet?



Verder leren?

Kijk op www.bibleproject.com voor verschillende korte videotjes die o.a. ingaan op hoe de bijbel te lezen met inachtneming van de literaire vorm. Veel videotjes zijn nog in het Engels, maar komen steeds meer Nederlandse vertalingen beschikbaar.

van een geliefde etc., komen onze geloofszekerheden onder druk te staan. Er komt twijfel, onzekerheid, ongelof. De vraag is hoe ga je daarmee om? Ga je dieper graven of haak je af en laat je geloof in God los?

Fase 1: **Ontmoeting met God:** je ontdekt God, erkent dat Hij bestaat. Je komt onder de indruk komen van zijn grootheid, en ervaart dat je hem nodig hebt in je leven.

Fase 2: **Leren over God:** veel kennis op doen over God, veel willen leren. Je bij een groep/kerk aansluiten, geloof geeft je zekerheid.

Fase 3: **Werken voor God:** met opgedane kennis en je gaven actief zijn met je geloof. Een taak opnemen in de gemeente etc.. Doen en dienen.

Fase 4: **God herontdekken.** De reis naar binnen. Een persoonlijke, relationele of geestelijke crisis maakt dat je een andere kijk krijgt op het geloof, leven en je zekerheden. Je zoekt God op een diepere manier. Of je haakt af, omdat God niet meer aan je verwachtingen voldoet.

Fase 5: **Overgave aan God:** door de crisis heen en de diepere ontmoetingen met God, krijgt je geloof nieuwe betekenis en krijg je meer rust en de zekerheid van Gods leiding in je leven wat er ook gebeurt. Dienen maar op een andere manier.

Fase 6: **God weerspiegelen:** de strijd in je leven en ervaringen geven je een grotere bewogenheid met anderen. Met de opgedane wijsheid, focus je je op waar het werkelijk om gaat in het leven. God en je naaste liefhebben, onbeheerst en ongecontroleerd.

De fases zijn niet altijd persé chronologisch, maar meer indicatief en kunnen je helpen beter inzicht te krijgen in waar jij je op dit moment bevindt. En dus ook wat je kan helpen in deze fase verder te groeien.

Wil je hier meer over weten of een gesprek, neem dan contact op met Sjaak van Tilburg (sjaakvantilburg1@gmail.com).

Bron: 'The critical journey', Janet Hagberg & Robert Guelich

- (Hoe) kunnen anderen jou helpen in het ‘amen’ zeggen op het christelijk geloof?

12.3 Ik geloof, dus ik twijfel

- Wat herken je bij jezelf het meest: twijfel met je verstand, je gevoel of je wil? Wat kun je eraan doen?
- Weet je van jezelf dat je in bepaalde perioden vooral vatbaar bent voor twijfel? Helpt het je als je dat weet?



Stadia in geloof.

Door de eeuwen heen hebben vele gelovigen de ‘geloofsreis’ doorgemaakt. Analyse van hun ervaringen laten een patroon zien. Vaak gebruikt God een crisis in ons leven om ons te laten groeien. In het overzicht (hieronder) vind dat vaak plaats tussen fase 3 en 4. Door een scheiding, ontslag, overlijden

Themadienst 2 - artikel 2 & 3

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren

Zoon, onze Here,

3. Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria

Preek:	9 oktober 2022
Voorganger:	ds. J. A. Brussaard
Bijbelgedeelte(n):	Handelingen 4:5-13 en Lucas 1:46-55

Begin de avond met:

Wie is Jezus? Jezus legt die vraag zelf ook in ons midden: hoe denken jullie over mij?

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Zij antwoordden: ‘Sommige zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. (Mat 16:13-16).

Noem de namen van Jezus die je kent, en schrijf ze hierop:

Check ze aan de hand van de volgende bijbelteksten.

Mattheus 1:23 | Lucas 2:14 | Johannes 1:14 | Johannes 1:29 | Hebreëen 1:2-3 | 1 Joh 2:1

Menselijke naam.

Jezus was in de tijd van de Bijbel een algemeen voorkomende naam, vergelijkbaar met Peter of Marjan vandaag. Het Griekse Jesjoea (Jezus) is afgeleid van de Hebreeuwse naam Jozua en betekent: de Heer redt. Jozua was als opvolger van Mozes vooral een praktische bevrijder tijdens de tocht van Egypte op weg naar Kanaän (het beloofde land). Jezus zal een geestelijke verlosser zijn die mensen bevrijdt van de macht van de zonde en brengt naar het Koninkrijk van God.

Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden - Mattheüs 1:21

Goddelijke naam

De naam Christus is geen achternaam van Jezus, maar een titel die Jezus gegeven wordt. Het Griekse woord Christos is de vertaling van het Hebreeuwse woord Messias, dat Gezalvde betekent. Het wil zeggen dat iemand door God geroepen is voor een bijzondere taak.

Petrus predikt in Handelingen 2:36

Laat het hele volk van Israël weten er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld.

Hoe zou jij Jezus z'n bijzondere taak omschrijven aan iemand die niet gelooft?

Zoon

Jezus is de 'Zoon van God' dat wordt heel duidelijk tijdens zijn doop. "Dit is mijn Zoon in wie ik een welbehagen heb." Er is in de kerkgeschiedenis het e.e.a. te doen geweest over dit zoonschap en m.n. ook over Jezus menswording. Dat Jezus ontvangen is van de heilige Geest, die onderdeel is van de Goddelijke drie-eenheid en geboren uit de maagd Maria, die mens was zoals jij en ik, heeft een bijzonder betekenis. De breuk tussen God en de mens was verbroken, en wie kan die helen? Jezus die zowel volledig God als volledig mens is. Omdat Hij zich zowel kan identificeren met God als ook met de mens.

Heer

HERE is het Oude Testamentische woord voor Jaweh, de schepper God van Israël. De enige God die zich bekend heeft gemaakt aan Abraham, Izak, Ja-

meer.' (Openb. 21:1).

Ook Jesaja heeft het daar al over:

Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleenmaar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde (Jes. 65:17-18)

Een nieuwe hemel en nieuwe aarde: dat klinkt groots en veelbelovend! Maar komen we daar zelf in voor? God geeft mensen een woonplaats. Het komt als geschenk uit de hemel en juist hier op aarde zal God dicht bij de mensen wonen. Met name door uit te spreken wat het níet is, kunnen wij ons bij niet nieuwe Jeruzalem iets voorstellen. Draai de woorden maar om en je weet wat God met zijn kinderen voor heeft:

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: "Gods woonplaats is onder de mensen en Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wassen. Er zal geen dood nmeer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij." Hij die op de troon zat zei: "Alles maak ik nieuw".

Uit het boek:

12.1 Eeuwig leven in aanbidding

- Welke plaats neemt aanbidding in jouw leven in?
- Kijk nog eens naar de vraag aan het begin. Als de apostolische geloofsbelijdenis een muziekstuk was, wat voor soort muziek vind je passen bij dit slotakkoord?

12.2 We zeggen nogal wat...

- Herken je de gevaren dat je doorschiet in het vastleggen van de waarheid of in the relativeren ervan?

staan', zoë daarentegen betekent 'leven in al zijn voheid'. Jezus spreekt erover in Joh. 10:10 'Ik ben gekomen om jullie leven te geven in al zijn volheid'. Ons wordt geen eindeloze biologische voortzetting van ons huidige bestaan beloofd, maar een complete transformatie van bestaan.

Eeuwig betekent niet zozeer 'door de tijden heen', maar 'buiten de tijd'. We zullen met God leven buiten de beperking van tijd en ruimte. Dat is moeilijk voor te stellen, want alles wat wij doen is ruimte en tijd gebonden. Eeuwig leven betekent in de kern dat de relatie met God die wij nu hebben, door de dood niet vernietigd wordt, maar altijd blijft bestaan en erdoor wordt verdiept. Eeuwig leven is dus niet iets wat alleen in de toekomst ligt. Het is iets waar we nu al iets van mogen proeven.

Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij geloof, zal in eeuwigheid niet sterven. (Joh. 11:25-26). Het eerste deel spreekt over dat als je in Jezus gelooft zal leven, een leven dat door de dood niet afgebroken kan worden. Het tweede deel spreekt over een leven waar de dood niets aan af kan doen. Wie gelooft wordt opnieuw geboren, zijn leven wordt vernieuwd en zal nooit meer ophouden. Wie in Jezus gaat geloven krijg je een nieuwe relatie met God die door de dood niet vernietigd wordt, maar in feite er zelfs door wordt verdiept. De dood veegt de resterende obstakels voor onze ervaring van de aanwezigheid van God aan de kant. In onze huidige leven als gelovigen wordt het eeuwige leven ingeluid, maar nog niet volledig. Ons kennen en ervaren is nog beperkt. Als wij in geloof sterven zullen we een uitbreiding en verdieping ervaren van de aanwezigheid en liefde van God.

Alles wordt nieuw

Dat eeuwige leven zal plaatsvinden op een compleet vernieuwde hemel en aarde, waar gerechtigheid zal wonen (2 Petr. 3:13)

Johannes zag in zijn visioen op Patmos 'een nieuwe hemel en nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee was niet

cob, Mozes etc. Dat Jezus volledig als God werd gezien in het Nieuwe Testament (door de discipelen) is duidelijk omdat ze hem 'Kurios' noemen, het Griekse woord voor Heer. Dat de farizeeën dit heiligschennis vonden is duidelijk. Jezus is Heer, betekent dus dat Hij de enige, eeuwige, schepper God is, onderdeel van de drie-eenheid. Er staat 'onze Here' dat wil zeggen dat Hij zeggenschap heeft over ons. Als Heer vraagt Hij gehoorzaamheid en trouw. Jezus als Heer erkennen betekent ook proberen zijn wil te doen, het komt tot uiting in ons leven en niet alleen in onze woorden.

Op allerlei plekken in de wereld staat de christelijke kerk onder druk om toe te geven aan invloeden van buiten. In het Westen kent de kerk de druk zich aan te passen aan de waarden en normen van seculiere, liberale cultuur. In andere delen proberen autoritaire regimes de kerk te beïnvloeden.

Herken je iets van die spanning Jezus als Heer te willen volgen in deze tijd? Wat zou je helpen hierin?

Doordat Jezus de Zoon van God is, spreken we niet alleen over, maar ook mét God!

Uit het boek

2.1 Nogal pretentieus voor de zoon van een timmerman

- 'Als je het goed bekijkt, moet Jezus wel degene zijn die Hij beweert te zijn.' Hoe overtuigend vind je deze stelling? Geef een cijfer tussen 1 en 10.
- Neem iemand uit je omgeving in gedachten die Jezus nog niet persoonlijk kent. Hoe zou je hem/haar willen duidelijk maken dat hij/zij een Redder nodig heeft?

2.2 Hoe kan God nu een Zoon hebben?

- 'Natuurlijk is Jezus de Zoon van God!' De stelling staat niet in het artikel, maar in hoeverre vat hij jouw conclusie naar aanleiding van het artikel samen? Zou je het zo kunnen/willen zeggen?
- Geef antwoord op de vraag: wat zou je missen als Jezus niet de Zoon van God was?

2.3 Er staat een leider van formaat voor je

- Wat roept de belijdenis 'Jezus is Heer' vooral bij je op?
- Wat zou je over jou beeld van 'Jezus volgen' willen zeggen?

Maria

In tegenstelling tot rooms-katholieken besteden we als protestanten weinig aandacht aan de moeder van Jezus. Maria is voor ons een gewoon meisje dat God inschakelde voor Zijn wonder te laten plaatsvinden. Toch wordt Maria als enige gelovige persoon die in de geloofsbelijdenis wordt genoemd. En zij is een vrouw!

De bijbel spreekt nuchter over Maria, we mogen haar eren omdat ze een gelovige vrouw was, die ontvankelijk was voor Gods boodschap en zich dienstbaar opstelde. Ze had vertrouwen in wat God via de engel tot haar zei. Maria is een heilige, apart gezet voor een speciale taak die gericht is op Jezus, niet op haarzelf.

Uit het boek:

3.1 De Vader van Jezus moet wel een zeer unieke God zijn

- Meer bezig zijn met de vraag hoé Jezus Redder is dan het feit dát Jezus Redder is: Herken je dat in je eigen leven? Hoe dan?
- Kerst vier je niet vanzelfsprekend! Stel je voor dat er een poster zou worden gemaakt met als doel om met meer verwondering kerst te vieren, waar zou je die ophangen?

3.2 Jezus zweefde niet boven onze harde werkelijkheid

- Een heel artikel over de menswording van Jezus. Maak de volgende zin eens af door jou keuze te omcirkelen. 'Dat Jezus mens onder de mensen is geweest geeft mij meer:
Rust—Houvast—Troost—Moed—Vertrouwen—Blijdschap.
Licht je keuze toe.'
- Jezus bied een een ongelofelijke wonderlijke ruil aan: Geef mij jouw zonden en wonden, dan geef ik jou Mijn rechtvaardigheid en gehoorzaamheid.' Wat houdt je (eventueel) nog tegen om al je menselijke sores bij Hem neer te leggen?

3.3 Grote behoefte aan heilig levende mensen

- Een protestantse kerkganger schudde zijn hoofd en zei verontwaardigd: 'Die rooms-katholieken toch met hun Maria-verering...!' Hoe zou je zelf reageren op die opmerking?
- Zijn er in de gemeente mensen aan wie je je kunt spiegelen? En hoe zou je zelf een identificatiefiguur voor anderen kunnen zijn?

Uit het boek:

11.1 Kijken vanuit het einde

- Op welke momenten ervaar jij de gedachte aan je eigen sterven als beangstigend? Noem één punt op welke manier dit artikel je aanscherpt om anders met die angst om te gaan
- 'Voor een christen begint het eeuwige leven nu al!' En vervolgens trok iemand de conclusie: 'Daarom maakt het ook niet uit wanneer je sterft.' Hoe komt die conclusie op jou over?

11.2 Genoeg energie voor een nieuw lichaam

- 'Christenen kunnen hun lichaam beter accepteren dan niet-christenen.' Zou je die stelling durven verdedigen? Welke voorbeelden zou je erbij geven?
- Op welke manier zou je mensen die moeite hebben om hun lichaam te accepteren (om welke reden dan ook), nu kunnen bemoedigen met de 'opstanding van eht lichaam' die straks zal plaatsvinden?

11.3 God dienen door je lichaam

- Je lichaam als tempel van God. Als je daarover nadenkt, zou je persoonlijk dan meer, minder of anders willen (of: moeten) investeren in de zorg voor je lichaam? Licht je antwoord toe en maak het zo concreet mogelijk
- Met je lichaam laat je zien wie je bent. Door wie of wat wordt jou ideaalbeeld bepaald? En wanneer zeg je: 'Ik ben mooi genoeg zoals God me gemaakt heeft?'

Eeuwig leven

Is dat niet saai, een eeuwig leven dat nooit ophoudt? Geeft tijd niet bepaalde spanning aan het leven, een bepaalde drive? Als je denkt dat eeuwig leven een oneindige voortzetting is van het leven dat we nu kunnen, dan is dat inderdaad wel saai. Het Grieks kent twee woorden voor leven in het Nieuwe Testament: 'bios' en 'zoë'. Bios betekent eenvoudig 'biologisch be-

Themadienst 8: artikel 11 & 12

*11. Ik geloof de opstanding van het
lichaam*

12. En een eeuwig leven

Preek:	9 april 2023
Voorganger:	ds. D. Schinkelshoek
Bijbelgedeelte(n):	1 Korinthe 15:35-58 en Psalm 145:1-13

Lichamelijke opstanding?

De apostolische geloofsbelijdenis eindigt op een heel positieve manier, met een duidelijke uitspraak over de christelijke hoop. Hij opende met een verklaring over God en nu sluit hij af met een verklaring van de hoop dat we eens zelf bij God zullen zijn.

Eerder werd er al gesproken over de realiteit van de opstanding van Jezus Christus, nu doet hij een uitspraak dat alle gelovigen eens deel zullen hebben aan die overwinning. Christenen zullen daar zijn waar Jezus nu al is. Jezus is ons voorgegaan om een plaats te bereiden voor onze komst (Joh. 14:1-2).

Adoptie

De bijbel spreekt duidelijk over dat Jezus 'Zoon van God' is en dat de gelovigen 'kinderen van God zijn'. Jezus is de natuurlijke zoon van de Vader en de gelovigen zijn geadopteerd. Hoewel er een natuurlijk verschil is, Jezus is volledig God en volledig mens, en wij zijn volledig mens, hebben wij juridisch dezelfde status. We zijn opgenomen in de familie. We zullen ook delen in de erfenis... we zullen opstaan en een vreugdevol, eeuwig leven met Jezus bij God.

Themadienst 3: artikel 4 en 10

*4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is
gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel.*

10. Ik geloof de vergeving van zonden

Preek:	13 november 2022
Voorganger:	ds. W.G. Sonnenberg
Bijbelgedeelte(n):	Jesaja 53: 3-6 en 1 Joh. 1:8-2:2

Wrede executie

Opvallend in artikel 4 is dat er staat dat Jezus geleden heeft onder Pontius Pilatus en gekruisigd is. Er staat niet bij waarom. Alsof de focus eerst gelegd wordt dát Jezus, God en Redder geleden heeft. Daar mogen we eerst van onder de indruk komen.

Jezus heeft geleden, is gekruisigd, een van de wreedste straffen in die tijd. Wij zouden de kruisiging als executiemethode allang hebben afgeschaft omdat hij veel te inhumaan is (zie bijlage op pag 38 en 39). Hij is zelfs neergedaald in de hel, de plek van absolute duisternis en God verlatenheid. Probeer je dat eens voor te stellen.

De vraag komt natuurlijk nu wel op: waarom deed Jezus dat? Waarom onderging Hij dit ergste wat iemand kan overkomen? Ik hoop dat je kunt zeggen: HIJ DEED DIT VOOR MIJ!

Door mijn tekortkomingen en zonde kan ik niet meer in relatie staan met deze heilige God. Maar Jezus maakt het weer goed. Hij 'betaalt' voor mij, zodat mijn schuld wordt opgeheven.

Er zijn veel Bijbelteksten die aangeven dat Gods vergeving niet goedkoop is, dat er werkelijk iets goedgeemaakt moest worden.

Marcus: 10:45, Lucas 22:20, Johannes 18:11, 1 Kor 15:3

God is een God van volmaaktheid en heelheid. Hij wil dat het met zijn Schepping weer helemaal goedkomt, dus 'repareert' Hij wat fout is gegaan en dat gaat verder dan 'vergeven en vergeten', Hij maakt het weer goed. Er komt herstel in de relatie tussen God en mens. We mogen Hem weer onze Vader noemen, want door Jezus' werk zijn we kinderen van God in het geloof.

Het geloof in de hel staat onderdruk. Waarom zou een liefhebbende God mensen naar de hel laten gaan? Je kunt het ook omdraaien: wat zegt het geloof in de hel over Gods liefde voor jou?

Uit het boek

4.1 God vergeeft niet zomaar

- Wijs in het artikel (in het boek) één zin aan waarvan je denkt: dat wil ik onthouden, of: daar wil ik meer bij stilstaan
- Wat leert het onderwerp dat hierboven besproken is je over God? En wat leer je ervan over jezelf?

Verankerd in de geschiedenis

Dit artikel plaatst het leven en sterven van Jezus duidelijk in de wereldgeschiedenis. We kunnen nagaan wanneer Pontius Pilatus stadhouder was, ook uit andere bronnen dan de bijbel. Er is onder historici geen twijfel dat Jezus echt geleefd heeft en dat Hij is gekruisigd. Wat wel omstrede is onder historici is of Hij is opgestaan. Daar was niemand bij en Jezus heeft zich na zijn opstanding alleen laten zien aan mensen die dicht bij Hem stonden. Zij moesten het verhaal van Hem gaan doorvertellen.

Zelfs als zou blijken dat bepaalde historische feiten in het nieuwe testament niet zouden kloppen dan betekent dat nog niet dat 'het verhaal van Jezus' dus niet waar is. Waar het de Heilige Geest omgaat is dat er een betrouwbaar getuigenis van Jezus de wereld in zou gaan, niet dat er een zeer gedetailleerd verslag kwam dat tot in de kleinste details klopt. Wel goed om te weten dat er tot nu toe niets is ontdekt dat het bijbels verhaal ontkracht.

4.2 Klopt' de geschiedenis van Jezus wel'?

- De afgelopen jaren is een paar keer in het nieuws geweest dat de kist is gevonden waarin de beenderen van Jezus zouden hebben gelegen. Hoe reageer jij op zulke 'nieuwsfeiten'?
- 'Je geloof is niet gebaseerd op wetenschappelijke zekerheid, maar

heen. Hij is universeel. In de anglicaanse (Engelse) kerk spreken ze over de 'church departed', letter vertaald, de 'kerk die vertrokken is', waarmee ze bedoelen de mensen die bij Christus horen, maar ons al zijn voorgedaan naar het hiernamaals. Ook zij horen bij de ene algemene kerk van Christus.

Apostolisch: dit wordt niet genoemd in het artikel, maar de kerk is apostolisch in die zin dat het verder gaat in het geloof en het onderwijs van de eerste apostelen, zonder daarvan af te wijken. De woorden die hun zijn toevertrouwd en overgeleverd, geven wij op onze beurt weer door aan hen die na ons komen. We zijn bewaarders van hetzelfde goede nieuws dat eens aan de apostelen is toevertrouwd.

Uit het boek:

9.1 Zonder jou is de kerk niet compleet

- 'Als je geroepen wordt om Christus te volgen, dan krijg je de kerk erbij cadeau.' Waarom ervaren we als christenen in NL de kerk vaak zo weinig als cadeau van God? Wees daarbij niet alleen kritisch naar de kerk op zich, maar ook naar jezelf...
- Welke (nieuwe) reden geeft dit artikel jou om de komende weken met meer verlangen naar de kerk te gaan.

9.2 Met de ogen dicht zie je de kerkmuur niet meer

- Welke plek heeft gebed voor eenheid voor de kerk in jouw leven?
- Hoe kun je meer genieten of leren van wat God in andere glovigen of kerken (met andere opvattingen) geeft? Geef daarbij eens een concreet voorbeeld?

9.3 Ga niet weg zonder te groeten

- De kerk is als een sportwedstrijd... Als je op dit moment naar je eigen positie op het speelveld kijkt, waar sta je dan? Aan de zijkant, midden op het veld? En hoe sta je erin? Teleurgesteld of positief?
- Hoe kun je jezelf en anderen helpen om het vol te houden in de kerk? Welke tip reikt het artikel je aan?

we kerk.

Uitgeroepen

Een ander woord dat we voor kerk in het Nieuwe Testament tegenkomen is het woordje *ekklesia*. Dat verwijst niet naar het gebouw maar naar een groep mensen. De letterlijke betekenis is 'zij die uitgeroepen zijn'. De kerk bestaat uit mensen die uit de wereld geroepen zijn, om deel te nemen aan een geloofsgemeenschap. 1 Petrus 2:9 zegt: mensen die God 'uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht'. Vandaar ook dat we regelmatig lezen in het NT, dat we op aarde 'vreemdelingen' of 'bijwoners' zijn, en 'pelgrims' behorend bij en onderweg naar een ander Koninkrijk.

Kernmerken van de kerk

De geloofsbelijdenis noemt 3 kenmerken van de kerk. De kerk is één, de kerk is heilig, en de kerk is algemeen (Grieks *katholikos* wat naast algemeen ook universeel betekent). Daarnaast kunnen we nog zeggen dat de kerk 'apostolisch' is.

Eenheid: alle christelijke kerken zijn gebouwd op het enige echte fundament Jezus Christus zelf. De kerk is een groep mensen die Jezus als het hoofd aanvaardt. Ondanks de verschillen die er zijn tussen kerken als ze geloven in Jezus als enige Verlosser en Overwinnaar, dan staan ze op hetzelfde fundament en horen ze bij elkaar. Er is één Lichaam, één Here, één God en Vader van ons allen (Efez 4:4-6)

Heilig: heilig betekent letterlijk 'apart gezet'. Als Christus je geroepen heeft en je hebt zijn roepstem beantwoord dan wordt je apart gezet. Je bent dan aan Jezus toegewijd. Dat betekent niet dat je een 'heilige' bent in die zin al zou je zonder zonde zijn. Wat dat betreft is de kerk ook de 'gemeenschap van zondaars'! Maar het is de gemeenschap van zondaars die vergeven zijn en die op weg zijn om geheiligd te worden. De Heilige (!) Geest woont in de gelovige en die bewerkt dat je steeds meer heilig gaat leven. Hij verandert je denken, doen en laten (zie vorige studie).

Katholiek: de kerk is met elkaar verbonden over alle tijden en plaatsen

op het vertrouwen dat God wekt in jou leven met Hem.' Ben je het ermee eens dat deze stelling rust geeft? Kies uit: nee/ een beetje / grotendeels / helemaal.

4.3 Waarom moet ik nog lijden?

- In het doopformulier staat: 'opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door Uw genade getroost mogen verlaten.' Heb je wat met deze zin, en zo ja: wat?
- Wat vind jij het meest bemoedigend? Dat God in je lijden nabij is, of dat het lijden een doorgang is naar Gods toekomst? Waarom?

Vergeving

Zonde is niet een woord dat je buiten de kerk veel tegenkomt. Misschien alleen dat iets 'zonde van je geld was'. Waarom hebben we het in de kerk het er dan wel over (als het goed is) en wat betekent het? Een eenvoudige definitie van zonde is 'je doel missen'. En dat brengt ons terug bij Genesis 1, waarin we lezen dat de mens geschapen is naar het beeld van God en om in relatie met Hem te leven en voor de schepping te zorgen. Ons doel is dus om in relatie met Hem te leven en de Schepping goed te beheren. We missen ons doel en 'leven in zonde' als we niet in relatie met God leven en/of zijn schepping niet goed beheren (zie thema 1).

In relatie met God leven, wat houdt dat in? Dat houdt o.a. in Hem liefhebben en leven zoals Hij het bedoeld heeft. Opnieuw komen we het woord 'doel' tegen. In de hele bijbel lezen we over Gods bedoeling met ons leven. Jezus spits het toe in de bekende zaligsprekingen (Mattheüs 5 e.v.). Ieder weldenkend mens komt er dan al gauw achter dat we dat doel niet halen. En dat we dus vergeving van onze zonde nodig hebben.

Iemand iets vergeven is niet eenvoudig. Als je echt bent gekwetst en tekort gedaan door iemand dan ervaar je pijn, boosheid. Wil je vergeven dan moet je uit de voeten kunnen met de pijn en de ergernis die de ander je heeft aangedaan. Voor veel mensen is het echt verschrikkelijk moeilijk iemand te vergeven die hen echt heeft gekwetst. Probeer je eens voor te stellen hoe het voor God moet zijn om ons te vergeven? Hoeveel moet Hij niet wel van ons houden om daartoe bereid te zijn? Het gegeven dat we het vaak zo moeilijk vinden om anderen te vergeven, laat heel duidelijk zien hoe geweldig het is dat God ons vergeeft. Gods aanbod van vergeving laat zien hoeveel Hij om ons geeft.

Doordenker: Veroordeling en liefde komen samen in dat genadige en dierbare aanbod, dat Hij ons doet door het kruis.

Het is belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze daden en dus onze zonde erkennen, er berouw van hebben en Gods aanbod van genade accepteren. Je hoeft niet eerst een beter persoon te worden. Je mag komen zoals je bent, en Gods genade aannemen, gratis en voor niks. Als je dat in geloof doet, dan zal de Heilige Geest veranderen om steeds meer op Jezus te gaan lijken (die zonder zonde was). Je zult merken dat je met vallen en opstaan toch anders zal gaan leven.

Een belangrijk punt nog wel is dat als wij vergeving ontvangen hebben, we ook bereid moeten zijn anderen te vergeven (zie het Onze Vader). We moeten elkaar vergeven, zoals God ons vergeven heeft (Kolossenzen 3:13). Dat is niet altijd makkelijk en kan een heel proces zijn. Ook hierbij wil God ons helpen door zijn Geest.

Zijn er mensen die jij nog iets te vergeven hebt? Wat of wie zou je daarbij kunnen helpen?

Uit het boek

10.1 Alleen vergeving helpt

- Hoe komt het op je over wat het artikel over zonde zegt? Schrik je ervan, herken je het, of vind je het een beetje overdreven?
- Reageer eens op het cursieve gedeelte onder 'Ik vergeef alles' (in het boek)

10.2 Vervaldatum vergeving: einde eeuwigheid

- Herken je bij jezelf iets in de vader van Jan?
- Lees nog een keer het 'gesprek' onder 'Toch goedgekeurd'. Wat zou je daarover tegen God willen zeggen?

10.3 Juist vergeving motiveert

- Kruis bij dit artikel de zin aan die het meest bij jou blijft haken (en die je dus zou willen onthouden)
- 'Discipelschap betekent eenvoudigweg het leven dat voortvloeit uit vergevende genade', zet het artikel. Verwoord voor jezelf wat hiermee bedoeld wordt.

Themadienst 7: artikel 9

9. Ik geloof één heilige, algemene, Christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen

Preek:	12 maart 2023
Voorganger:	ds. F.G. Immink
Bijbelgedeelte(n):	Handelingen 2:41-47

Kerk

Waar komt ons woordje 'kerk' vandaan? Het is de vertaling van het Griekse woord *kuriakè* en dat is weer afgeleid van *kurios*, wat Heer betekent. Kerk betekent letterlijk: 'wat van de Heer is'. We zijn van Christus, hij heeft ons (vrij)gekocht (1 Kor.6:20), het heeft Hem veel gekost, we zijn duur betaald (1 Kor.7:23). Het is goed om je dat te realiseren. De kerk is niet louter onze zaak en is meer dan een menselijke organisatie. In de kerk staat Jezus Christus centraal als het levende hart dat ons bezielt en draagt in liefde.

Lichaam van Christus

We zijn dus kerk van Christus, in de bijbel ook wel aangeduid als Lichaam van Christus. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Paulus spreekt erover in de brief aan de christenen in Korinthe, hoofdstuk 12:12,13:

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van de lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. De Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het lichaam van Christus.

In het stukje erna benadrukt Paulus de diversiteit van het lichaam, de vele delen (hand, voet, neus, oor etc.) en dat die elkaar nodig hebben, omdat ieder en specifieke functie en bijdrage heeft te leveren. Zo ook in de kerk. Er zijn vele gaven (eerste deel hoofdstuk 12) die elkaar opbouwen. Samen zijn

HET EVANGELIE VAN DE GEKRUISIGDE MESSIAS...

...BRENGT EEN NIEUWE, MULTI-ETNISCHE FAMILIE VOORT...

...DIE WORDT GETRANSFORMEERD DOOR DE GEEST



HOE ZULLEN NIET-JODEN GODS WIL LEREN KENNEN ZONDER DE WETTEN?

DE WETTEN ZIJN GOED

SAMENGEVAT DOOR 'JE NAASTE LIEFHEBBDEN' (LEVITICUS 19:18) ...MAAR ZE GEVEN GEEN KRACHT OM ZE TE GEHOORZAMEN



DOOR DE Geest van JESUS!

HET GOEDE NIEUWS

- JESUS VERVULDE DE WETTEN VOOR ONS
- LEEFT IN ONS DOOR DE GEEST
- NIEUWE MENSEN DIE ANDEREN LIEFHEBBDEN



OUDE MENSHEID
JALOUSIE
AFGODERIJ
VERDEELDHEID
MOORD
ZEDELOOSHEID
EGOÏSME

VRUCHT VAN DE GEEST

LIEFDE
VRIENDELIJKHEID
VREDE
GENUÛD
TROUW
ZACHTMOEDIGHEID
ZELFBEHEERSING
GOEDHEID
VREUGDE

DEZE VRUCHT MOET GECULTEIVEERD WORDEN

(dit komt niet automatisch)

"WANNEER DE GEEST ONS LEVEN LEIDT, LATEN WE DAN OOK DE RICHTING VOLGEN DIE DE GEEST ONS WIJST." (5:25)



GALATEN 5:22-23

DOOR DE GEEST MAAKT JESUS ONS TOT MENSEN DIE GOD & ANDEREN LIEFHEBBDEN, EN WE VERVULLEN

DE TORA VAN DE MESSIAS.

(6:2)

Wil je meer te weten komen over de hel? Luister 4 podcasts op 'www.weetwatjegeloof.nl'. Of download een artikel uit De Nieuwe Koers over de hel op de website: www.hervormd-ermelo.nl/wat-wij-doen

Brief aan de kerk in Rome

HET EVANGELIE...

1-4 ...OPENBAART GODS RECHTVAARDIGHEID

1:1-17 HET EVANGELIE: DE OPGESTANE JESUS IS KONING OVER DE VOLKEN

IS GODS KRACHT OM MENSEN TE REDDEN

OPENBAART GODS RECHTVAARDIGHEID

① HIJ DOET ALTIJD WAT **JUIST & GOED** IS.
② HIJ IS **TROUW** AAN ZIJN BELOFTES

1:18-32 ALLE VOLKEN ZIJN VERSTRIKT

ZONDE AFGODERIJ

SCHULDIG!

...ISRAËL IS OOK VERSTRIKT! 2:1-3:8

ZONDE AFGODERIJ

NOG SCHULDIGER!

3:9-26 MAAR...GOED NIEUWS! ...ZODAT WIJ Zouden KUNNEN WORDEN WAT HIJ IS.

JESUS WERD WAT WIJ ZIJN... VERSTRIKT & SCHULDIG

RECHTVAARDIGMAKING DOOR GELOOF
"RECHTVAARDIG VERKLAREN"

NIEUWE STATUS: OP GOEDE VOET MET GOD & VERGEVEN

NIEUWE FAMILIE: DEEL VAN GODS VOLK

NIEUWE TOEKOMST: GETRANSFORMEERD LEVEN

"IN CHRISTUS"

Themadienst 4: artikel 5 en 6

*5. Op de derde dag opgestaan uit
de doden*

*6. opgevaren naar de hemel en zit
aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader*

Preek:	11 december 2022
Voorganger:	ds. W. Markus
Bijbelgedeelte(n):	1 Korinthe 15:12-28 en Mattheüs 28:16-20

Overwinnaar

Op de 3de dag opgestaan uit de dood. Dit is wellicht het meest controversiële artikel in de geloofsbelijdenis. Opstaan uit de dood, dat kan eenvoudig niet. 'De dood hoort bij het leven' is een veel gehoorde uitspraak, maar zo was het vanaf het begin niet.

In het paradijs hadden Adam & Eva toegang tot de 'boom van het leven' vóórdat ze aan God ongehoorzaam waren geweest. Door van die vruchten te eten bleven ze leven. Toen ze eenmaal van de 'boom van kennis van goed en kwaad' hadden gegeten werd hun de toegang tot de boom van het leven ontzegd, want stel je voor dat de mens met al zijn kwaadheid eeuwig zou leven, hoeveel kwaad zouden Stalin, Hitler, maar ook jij en ik dan wel niet doen?

In Openbaringen (hst 2 en 22) komen we de boom van het leven weer tegen. Zij die in Christus zijn mogen weer eten van de boom van het leven op de nieuwe hemel en aarde. Eeuwig leven in relatie met God dat was (en is) Gods originele plan.

Er zijn genoeg theorieën die proberen te verklaren dat Jezus niet echt dood was, maar meer bewusteloos. De geur van de kruiden, de koelte van het

gasvrijheid, barmhartigheid, dienen, profetie, leiding geven, spreken. (Zie ook 1 Kor 12, Rom. 12:3-8, 1 Petr. 4:9-11)

Vrucht

Het doel van het werk van de Heilige Geest is dat we meer op Jezus gaan lijken. Dat ons karakter de zogenaamde vruchten van de Geest voort brengt in ons dagelijks leven. De fruitmand van de Geest noemt er negen in Gal. 5:22: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

**Welke aspect van de vrucht van de Geest zou je bij jezelf meer groei zien?
Wat kun je eraan doen om de groei te bevorderen?**

Uit het boek

8.1 Het verlangen om God beter te leren kennen

- Kun je zeggen dat de Heilige Geest jou relatie met God rijker maakt? Of anders gezegd: wat zou je in je relatie met God missen als de Heilige Geest er niet was?
- 'De Heilige Geest doet meer in ons leven dan wij zelf vaak beseffen.' Ben je het met deze stelling eens of oneens?

8.2 De Geest maakt ruwe stenen glad

- Kun je in jouw leven merken dat de Heilige Geest je veranderd heeft?
- Wat vind je van het beeld van de zwarte en witte hond? Kun je er wat mee in de praktijk van alle dag?

8.3 Bidden om de gaven van de Geest

- Als jij in jou gemeente iets mocht vertellen over de gaven van de Geest, wat zou je dan graag willen vertellen?
- Is er een gave waarvoor jij voor jou gemeente vooral zou willen bidden? Welke is dat? Waarom?

woord te begrijpen en c. helpt ons te zien wie Christus werkelijk is. Of kort gezegd de Heilige Geest openbaart: zonde, waarheid en glorie.

Blokkades

Als derde persoon van de Godheid, kunnen we de Heilige Geest:

- a. weerstaan (Hand. 7:51)
- b. uitblussen (1 Thess. 5:19)
- c. bedroeven (Ef. 4:30).

Hoewel er kleine verschillen zijn tussen de drie termen, spreken ze allemaal over dezelfde realiteit als we weigeren te zien en proeven wat de Heilige Geest ons wil laten zien. Misschien herken je dat wel, je bent in gesprek met je collega en jullie baas komt ter sprake. Je collega zegt iets negatiefs over jullie baas en net als je bijna begint mee te praten, komt er die gedachte in je... 'nee laat ik dat en dat maar niet zeggen'. Ja, je heb ook mijn issues met hem, maar dit is niet te plaats en persoon om het mee te delen. Luister je naar die zachte stem in je gedachte, of neger je het en praat je lekker mee?

Gekoppeld aan wat de het Licht van de Heilige Geest ons wil laten zien, negeren we Hem als we:

- a. onze fouten en tekortkomingen niet willen zien,
- b. de waarheid van Gods woord laten buikspreken wat we zelf willen,
- c. afdoen wat Jezus voor ons heeft gedaan of denken dat we Jezus niet nodig hebben.

Het is dus belangrijk dat we het vuur van de Heilige Geest (opnieuw een beeld van een bron van energie) aanwakkeren. Een goed vuur heeft voldoende zuurstof nodig om goed te branden. Zonder zuurstof (en hout en takken) gaat het smeulen of zelfs uit. Nu kunnen er blokkades zijn in je leven die ervoor zorgen dat het vuur van de Heilige Geest niet genoeg brandstof krijgt.

Welke blokkades kunnen er in jou leven zijn, om meer van de Heilige Geest te ervaren? Wat kun je doen die blokkades op te ruimen?

Gaven

De Heilige Geest geeft iedere gelovige gaven waarmee je anderen tot zegen kunt zijn. Er zijn er legio, gaven van wijsheid, kennis, genezing, onderwijs,

graf zouden er dan voor gezorgd hebben dat Hij weer bij kwam. Dit onderschat de professionaliteit van de Romeinse beulen want als die hun werk niet goed deden werden ze ook genadeloos gestraft. Jezus zijde werd doorstoken en er kwam 'bloed en water' uit, dat lijkt erop dat het bloed zich scheidde in serum en bloedstolsels, een duidelijke aanwijzing dat Jezus echt dood was. Hoewel we de opstanding niet kunnen bewijzen, zijn er ook nooit doorslaggevende argumenten gegeven die het voor christenen noodzakelijk maken om hun geloof in de opstanding van Jezus op te geven.

Wat zegt het geloof in de opstanding over God? God is een levende en actieve God. Zoals God de Israëlieten bevrijdde uit Egypte, zo heeft God Jezus doen opstaan uit de dood en zal Hij dat eens voor ons doen, die in Hem geloven.

Wat zegt het geloof in de opstanding over Jezus? Rom 1:4 zegt dat Jezus door zijn opstanding heeft bewezen Gods Zoon te zijn in kracht. Het laat zien dat Hij uniek is en wezenlijk één met God. Het toont zijn goddelijkheid. Wie is het die daar op Golgotha stierf? Niemand minder dan de Zoon van God, die voor ons pijn en verwerping onderging. Het is God zelf die aan het kruis lijdt en zo toont Hij ons Zijn liefde.

Wat zegt het geloof in de opstanding over ons als gelovigen? Door het geloof in Jezus zijn we met Hem verbonden en zullen we delen in zijn opstanding. Christus heeft eeuwig leven voor ons verworven. Feitelijk hebben gelovigen nu al eeuwig leven, de dood is een overgang van dit leven (met Christus) naar het leven hierna (met Christus). Dat natuurlijk veel mooier, rijker, beter is.

Uit het boek:

5.1 Door Pasen gaat Goede Vrijdag voor je leven

- Hoe komt het dat we vaak genoeg nemen met Goede Vrijdag en ons meer richten op het kruis dan op de opstanding van Jezus? Anders gezegd: waarom leven we met een 'half evangelie'?
- In het artikel worden twee betekenissen van de opstanding van Jezus genoemd: 1. De verzoening met God is een realiteit geworden. 2. De macht van de dood is gebroken. Onder welke betekenis zou je in je eigen leven meer een streep willen zetten en waarom?

5.2 Leef je nieuwe identiteit uit

- Een volgeling van Jezus is een opgewekt mens, daar hoef je niet aan te twifelen. Welk symbool zou je persoonlijk bij die uitspraak willen zetten:
? = vraag ik me af | ! = geloof ik zeker | # = corrigeert me | » = be-
moedigd me
- Bekijk het lijstje met kenmerken van het nieuwe leven nog eens (pagina 70 en 71 van het boek). Wat zie je er van terug in je eigen leven? Of waar verlang je juist naar?

5.3 De opstanding van Jezus—een soort christelijk sprookje?

- ‘Een christen schakelt zijn verstand niet uit, ook niet bij ingewikkelde kwesties als de feitelijke lichamelijke opstanding van Jezus.’ Helpt deze uitspraak je verder of ervaar je daardoor juist meer spanning? Licht je antwoord toe.
- Welke van de genoemde argumenten (onder het kopje ‘verstandige argumenten op pag 73) is voor jou persoonlijk een eyeopener? Welk argument zou je gebruiken in een gesprek met iemand die de lichamelijke opstanding van Jezus ontkent?

Jezus zit aan Gods rechterhand.

Jezus hemelvaart is het laatste feest in de Christelijke kalender. Wij vieren het nog op een donderdag, maar in veel Angelsaksische landen wordt het niet of nauwelijks gevierd, ook niet in de kerk. Toch is het een belangrijke gebeurtenis en feest. Jezus wordt verhoogd, in ‘ere hersteld’, weer dichtbij de Vader, en Hij heeft alle macht en de heerlijkheid van de Vader teruggekregen. Hij wordt gekroond als Koning over alles. Nadat Hij uit de hemel was afgedaald om ons te verlossen, wat een grote vernedering betekende, keert Hij terug naar de hemel als grote overwinnaar (over zonde en dood). Doordat Hij de overwinning heeft behaald, wordt Hij door God verhoogd (Fil 2:9).

Hemelvaart betekent niet dat Jezus nu niet meer in de wereld aanwezig is. Door zijn opstanding heeft Jezus alle barrières van tijd en ruimte doorbroken, en is Hij voor iedereen overal en altijd bereikbaar. Jezus zit aan Gods rechterhand dat duidt op een speciale begunstigde positie, zelfs engelen mogen niet aan Gods rechterhand zitten (Hebreeën 1:13). Het geeft aan hoe uniek Hij is. De doornenkroon is vervangen door een gouden kroon. Doordat Jezus aan de rechterhand van God zit, kan Hij onze zaak bepleiten. Hij pleit voor ons bij de Vader. Is dat niet geweldig!

Themadienst 6: artikel 8

8. Ik geloof in de Heilige Geest

Preek:	15 januari 2023
Voorganger:	ds. G.J. Codee
Bijbelgedeelte(n):	Johannes 16:7-15

Derde persoon Godheid

Met het artikel over de Heilige Geest maakt de geloofsbelijdenis het drie-enig Godsbeeld compleet. Naast God de Vader die *boven* ons is, God de Zoon die *naast* ons kwam staan, is er ook God de Geest die *in* ons wil wonen. Het Hebreeuwse woord voor Geest (Ruach) heeft meerdere betekenissen (wind, adem, geest) maar allemaal hebben ze een aspect van ‘energie’.

Wind en adem zijn onzichtbaar zo is Gods Geest onzichtbaar. Wind is krachtig, zo is Gods Geest krachtig. En zoals adem ons in leven houdt, zo houdt Gods Geest alles in leven.

De Heilige Geest is de levendmakende Geest, die kracht geeft en creativiteit. Zoals de Geest in Genesis boven de woeste en ledige aarde zwierf en leven en orde schiep. Zo wil de Geest dat ook doen in de donkerte en gebrokenheid van ons bestaan. Zoals de Geest Jezus deed opstaan uit de dood, zo wil Hij ook ons doen opstaan tot een nieuw leven. Hij wil ons veranderen zodat we werkelijk God en onze naaste gaan liefhebben. Hij maakt ons een nieuwe schepping. Na zijn opstanding blies Jezus de Heilige Geest op de discipelen ‘Ontvang de Heilige Geest’. Het is in diezelfde Geest waarin wij gedoopt worden. Iedere gelovige mag weten dat de Heilige Geest in hem of haar aanwezig is en wil werken.

De Heilige Geest wordt ook beschreven als een licht, dat schijnt in de duisternis. Het licht van de Geest a. laat ons onze zonden zien, b. helpt ons Gods

Wat betekent het voor jou - als gelovige - dat Jezus jou oordeel al gedragen heeft?

Uit het boek:

7.1 Zingen over een Rechter die komt

- Onderstreep in het artikel een zin die je eventuele angst voor het oordeel minder groot maakt of wegneemt. Waarom helpt die zin je juist verder?
- 'Het is een bijzondere genade van God dat in het laatste oordeel ook de werken als vruchten van het geloof een rol spelen'. Stimuleert deze gedachte je om anders te kijken naar je alledaagse leven en de dingen die je daarin doet? Ja/nee?

7.2 De hel als plek van goddelijk recht

- Geef antwoord op de vraag waarmee het artikel (in het boek) eindigt: is er een eigenschap die beslist niet op zijn plaats is?
- Waarin is je beeld van de hel gecorrigeerd of aangevuld door het lezen van het artikel?

7.3 Met goede moet spreken naar tekenen van God

- Bekijk de acht tekenen van de eindtijd nog eens. Welk teken houdt je zelf vooral bezig? Welk teken zou je aandacht wel meer mogen hebben?
- Met het oog op Zijn komst, roept Jezus ons op te volharden in het geloof, hoop en liefde. Op welke van deze drie terreinen/aspecten zou je hulp van God of anderen kunnen gebruiken?

Meer weten?

Bekijk de video 'Day of the Lord' op www.bibleproject.com.

6.1 Leven in de wachttijd

- Probeer minstens 5 dingen te noemen waarin je het Koninkrijk van God om je heen of in je eigen leven opmerkt
- Zie je voor jezelf mogelijkheden om nog meer te laten zien dat je een kind van het Koninkrijk bent?

6.2 Royaal over de hemel denken

- Vind je het fijn om over de hemel na te denken?
- Onderstreep in het artikel (in het boek) één of twee zinnen die je in het bijzonder aanspreken.

6.3 Geleid door 'boven' ga je je weg hier 'beneden'

- 'In je eigen christelijke wereldje kun je je zo veilig voelen en zo thuis, dat je 'vergeet' vreemdeling te zijn.' Herkan je in jouw eigen leven en/of je omgeving iets van dat gevaar?
- Kies onder het kopje 'Stimueren' (pag. 88) het punt dat jou het meest prikkelt om werk te maken van een hemelse levensstijl.



7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden

Preek:	15 januari 2023
Voorganger:	ds. H. S. Mosterd
Bijbelgedeelte(n):	Johannes 5:24-29

Wederkomst

Christus komt terug! Kun je het je voorstellen? Jezus die terugkomt en zijn Koninkrijk in alle glorie en heerlijkheid vestigt? Een aarde zonder oorlog, hongersnoden, pijn en verdriet. Ik hoop dat je in die verwachting leeft en dat je beseft dat we hier slechts 'bijwoners' en 'pelgrims' zijn.

Als Jezus zijn in een van zijn eerste publieke optredens, in de synagoge in Kapernaum is, dan krijgt hij van de voorganger de taak om de schriftezing te doen. Het gedeelte dat aan de beurt is, is Jesaja 61, we lezen het in Lucas 4:18 en 19. *De Geest van de Here Here is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft (= bijzondere taak krijgen) om aan armen het goede nieuws te verkondigen, om te genezen de gebrokenen van hart, om aan gevangenen vrijlating te verkondigen en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het aangename jaar van het welbehagen van de Here aan te kondigen.* En dan stopt Hij...

Als je goed leest dan stopt Hij bij Jesaja 61:2a. Dan zegt Hij dat 'vandaag dit schrift voor jullie in vervulling gegaan.' Hij stopt bij de aankondiging dat het jubeljaar er is. Alles wordt weer goedgeemaakt. Schulden worden kwijt gescholden. En als je de evangeliën verder leest, is dat precies wat Hij doet. Zieken genezen, blinden het gezicht teruggeven, armen goed nieuws verkondigen en aan het kruis neemt Hij onze schuld op zich.

Wat lezen we in Jesaja 61:2b? Daar gaat het over de dag van het oordeel van God. De dag waarop alles recht zal zetten en alle ongerechtigheid zal straffen. Een dag waarop God recht zal doen aan allen die onrecht geleden hebben.

Jezus' eerste komst was erop gericht om 'shalom' te brengen. Heelheid in alle facetten van het leven: fysiek, sociaal, emotioneel, economisch en geestelijk.

Jezus' tweede komst zal in het teken staan van Jezus als Koning en Rechter die een rechtvaardig oordeel zal uitspreken over iedereen.

Oordeel

Het woord oordeel klinkt de meeste van ons niet positief in de oren. In het verleden heeft de kerk nog al eens veel over het oordeel gepreekt met als gevolg dat angst werd 'gebruikt' om mensen tot inkeer en bekering te motiveren. Het is goed om het feit dat God oordeelt niet weg te poetsen. Jezus spreekt er veel over in de evangeliën. Een paar overwegingen ter reflectie:

- God is een rechtvaardig God en Hij doet recht aan de weduwe, de wees, de armen en verdrukten. Dat recht doen houdt ook in rechtspreken over hen onrecht hebben veroorzaakt.
- God heeft de mens verantwoordelijkheid gegeven en daarbij ook richtlijnen voor het goede leven, zoals we die lezen in de bijbel. Die richtlijnen verbreken heeft veelal tot gevolg dat je andere mensen beschadigt (denk aan roddel, diefstal, moord, liegen etc.), dat wil God niet en Hij houdt je dus verantwoordelijk voor je daden. (Openb. 20:12-13)
- God is zo rechtvaardig en barmhartig dat Hij rekening zal houden met alle factoren en omstandigheden van ieder mens overal op de wereld.
- Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij zelf het oordeel heeft gedragen. Zoals we in de vorige studie(s) zagen is Jezus gekruisigd en zelfs neergedaald in de hel, de plek van absolute God verlatenheid. Hij deed dat voor jou.
- Wanneer we geloven dat Jezus voor al onze zonden heeft betaald, is het oordeel voor ons verleden tijd. Bij ons verschijnen voor de troon van God, zal die vrijspraak publiekelijk voorgelezen worden.
- Omdat we weten dat God eens zal oordelen, hoeven we hier op aarde niet ons recht te halen. Als je onrecht is aangedaan, mag je weten dat God eens recht zal doen. De vicieuze cirkel van onrecht en geweld kan zo worden gestopt, omdat je het oordeel aan God overlaat.